



# HAN DEN & VOE TEN

LEVEN IN HET LICHT VAN  
GODS KONINKRIJK

PROTESTANTSE GEMEENTE  
NIEUWERKERK A/D IJSSEL  
VORMING & TOERUSTING 2024-2025

# HANDEN & VOETEN

Geloven doe je met hoofd en hart, handen en voeten. Maar dat gaat lang niet altijd vanzelf. Het jaarthema van de landelijke protestantse kerk: 'Leven in het licht van Gods koninkrijk' daagt ons dit seizoen uit om na te denken over hoe we geloof in ons dagelijks doen en denken concreet maken. Hoe bouwen we hier en nu al met elkaar aan dat Rijk van God, in het klein en daardoor misschien wel in het groot? Een spannende vraag in een tijd waarin er op allerlei fronten veel te bouwen en te verbeteren valt aan ons samen leven. Zou de Bijbelse droom van Gods goede wereld ons hierbij soms richting kunnen wijzen? We gaan dus op zoek naar geloven met handen en voeten. Dat concrete past wel bij een gemeente als de onze die gekleurd is door de Rotterdamse mentaliteit van: 'geen woorden, maar daden'.

Voor u ligt weer een jaarfolder met de nodige mogelijkheden om hier op allerlei verschillende manieren mee aan de slag te gaan. U vindt concrete mogelijkheden om een steentje bij te dragen in onze samenleving. Er is weer een keuze aan gespreksgroepen om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe geloof en leven elkaar beïnvloeden. Of laat u inspireren door een prachtige film, een debat rond oorlog en vrede, of haak aan bij een kerkcafé. Zoekt u de stilte? Al wandelend mijmeren? Het kan allemaal. Ook de tieners en de jongvolwassenen worden niet vergeten. Zo hopen we elkaar weer te inspireren om ieder op onze eigen manier Gods handen en voeten te zijn in de wereld waarin we wonen. Of u nu thuis bent in onze gemeente of gewoon eens om een hoekje komt kijken, de deur is open.

*Taakgroep Vorming & Toerusting,  
ds. Laura Nagelkerke*



## ONTMOETING EN GESPREK TIJDENS HET KERKCAFÉ

Ook dit seizoen kunnen wij elkaar weer ontmoeten tijdens het kerkcafé. Op vijf vrijdagavonden is er vanaf 20.30 uur – onder het genot van een drankje en een hapje – een aanzet voor een gesprek. Na afloop kan er gezellig worden bijgepraat... Opgeven is niet nodig.

*Data: 25 oktober, 29 november, 3 januari, 21 februari en 20 maart*

### **25 oktober – Wijnproeverij met wijnen uit Moldavië**

Je ontdekt deze avond de oude wijncultuur van Moldavië. Naast diverse wijnen zijn er ook hapjes waarin noten en honing de hoofdrol spelen. Lust je geen wijn, kom dan voor de Moldavische thee! Naast proeven kun je ook bestellen, om op die manier het ZWO-project 'Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië' te steunen.

Info: Arie van Bostelen, [bosth@planet.nl](mailto:bosth@planet.nl)

### **29 november – Workshop Vogelhuisjes maken**

Vorig seizoen maakten we een insectenhotel, dit seizoen vogelhuisjes! De huisjes zijn beschikbaar als bouw pakket en geschikt voor verschillende soorten vogels. Je hoeft niet handig te zijn; we helpen elkaar en maken er een gezellige avond van. Meenemen van een schroef/boormachine is wel handig. Leuk cadeau voor de Sint!

### **3 januari – Nieuwjaarsborrel met live muziek**

Dé gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen. Net als vorig jaar in een muzikale sfeer met eigen muziek! Wil je meespelen, meld dat bij [taakgroepvt@ringvaartkerk.nl](mailto:taakgroepvt@ringvaartkerk.nl). Ook dit keer weer met een oproep aan onze thuisbakkers om wat lekkers mee te nemen. Wij zorgen voor de drankjes!

## 21 februari – Wat je wél kunt doen

Het wordt steeds duidelijker dat wij een enorme impact hebben op de natuur. De diversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds beter zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Twee jaar geleden kwam Alfred Slomp vertellen over 'God in de supermarkt'. Nu een interactieve avond met Yvonne de Wijn en Samuel van Klinken over wat je wél kunt doen. Verwacht geen droge, deprimerende toespraak maar een frisse stimulerende avond met de nodige humor.

## 21 maart – Pubquiz

Ieder jaar een pubquiz! Met een (eigen) team strijden om de eer. Mogelijk met wat extra moeilijke vragen over ons jaar-thema. Dit jaar georganiseerd door enkele jongeren.

# LEVEN IN HET LICHT VAN GODS KONINKRIJK

Zondag 3 november kun je na de ochtenddienst deelnemen aan gesprekken over ons geloof en leven die aansluiten bij het jaarthema. Na de gesprekken is er gelegenheid om op deze dankdag voor gewas en arbeid samen te lunchen. Bij voldoende aanmeldingen wordt er nog een avond in de daaropvolgende week georganiseerd.

We zoeken met elkaar naar wat dit thema betekent in ons persoonlijke leven en voor ons gemeente-zijn. Wat zeggen de bijbelverhalen ons over dit koninkrijk en hoe voelen wij ons aangesproken?

Aanmelden: [eveline.engelberts@gmail.com](mailto:eveline.engelberts@gmail.com), 0180 756219 of via de aanmeldbriefjes in de Ringvaartkerk. Informatie volgt in de Over & Weer en op de zondagsbrief.

*Eveline Engelberts en Jannie van Bostelen*





## DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU

**Valt er ooit iets te leren van een oorlog? Hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog maken? Gottfrid van Eck maakte een muzikale vertelvoorstelling over moed en overlevingskunst.**

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de joodse tiener Mika Hernsteyn te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van opa vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop. 'De poppenspeler van Warschau' is een aangrijpende voorstelling over levens die zich verweven, gezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Ontroerende Oost-Europese melodieën en liedjes geven de vertelling nog meer kleur. Een indrukwekkende voorstelling!

*Vrijdag 24 januari (onderdeel van de Week van gebed voor de kerken), 20.00 uur. Met collecte voor de onkosten.*

## VECHTEN OF PRATEN?

### **Verschillende invalshoeken over conflictbeheersing**

Donderdag 19 september – tijdens de vredesweek – is er in de Ringvaartkerk een informatie- en discussieavond over verschillende benaderingen van 'vrede'. We willen dit thema handen en voeten geven vanuit verschillende invalshoeken om zo ingegraven stellingen te nuanceren. Daarvoor geven we twee sprekers het woord die ieder eeneigen invalshoek hebben en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

*Martijntje Smits* – techniekfilosoof en onderzoeker – houdt zich actief bezig met vredesvraagstukken. In de gespannen situatie in Europa ziet ze dat een perspectief overheerst op de weg naar vrede, waarin militaire steun met grotere en

complexere wapensystemen het enige antwoord lijkt. Zij pleit voor de-escalatie en diplomatie om te komen tot herstel van stabiliteit en vrede. Martijntje Smits zet zich in om mensen uit diverse stromingen bijeen te brengen in een gesprek over de vrede.

*Gert van der Ende* – hoofd van de dienst protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht – geeft aan aandacht te hebben voor de mens achter de militair. Wat houden de begrippen rechtvaardige oorlog en rechtvaardige vrede in? Omdat deze begrippen ons allen bezighouden, past de inkleuring ervan goed in de vredesweek op 19 september. We hopen met deze sprekers een verbreding te bieden van de standpunten met betrekking tot het vraagstuk van een rechtvaardige oorlog en een rechtvaardige vrede.

*Ringvaartkerk, 19 september van 20.00-22.00 uur.*

## TOEGEWIJD LEVEN

Wat betekent het vandaag om toegewijd te zijn aan God en onze naaste? Wat zijn de gevolgen van onze keuzes, hier en nu, dichtbij en ver weg? Eigentijdse en actuele vragen om met elkaar over in gesprek te gaan. Als leidraad maken we gebruik van het boek 'Toegewijd Leven', dat verrassende inzichten biedt in een aantal Bijbelgedeelten. Met een aantal korte, inspirerende interviews met mensen die de onderwerpen uit dit boek in hun leven handen en voeten proberen te geven.



Wanneer u met ons mee wilt praten en denken, dan bent u hartelijk welkom. We komen de eerste keer bij elkaar op donderdagmiddag 17 oktober van 14.00-16.00 uur in de Ringvaartkerk. Peter Treep heeft de leiding. *Info: Ellen Bouwman, Dorrestein 59, 06-52008866.*

## BOEKENMARKT

*Lees duurzaam: schaf een gebruikt boek aan in plaats van een nieuw!* Elke tweede zaterdag van de maand is er van 10.00-13.00 uur boekenmarkt in de Ringvaartkerk. Naast boeken zijn er ook puzzels, cd's en lp's. Loop gewoon binnen en geniet van de sfeer en de gastvrijheid. Drink gezellig een kop koffie (met appeltaart) en maak een praatje.

Data 2024: 12 oktober, 9 november, 14 december en in 2025: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september.

*Info: Magda Vlaardingerbroek, 0180-314472  
[magdavlaardingerbroek@vaarties.nl](mailto:magdavlaardingerbroek@vaarties.nl)*



# FILMS OP VRIJDAGAVOND

*Ook dit jaar kunt u weer vier interessante films bezoeken in onze Ringvaartkerk. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd bij het jaarthema met de bedoeling een interessante en gezellige avond te bieden, waarbij er altijd weer stof tot nadenken of discussie is. De toegang is gratis voor ieder binnen en buiten onze kerkelijke gemeente, maar we vragen na afloop een vrijwillige bijdrage naar draagkracht vanwege de kosten voor het vertoningsrecht. De voorstelling begint steeds om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Er is dan ook gelegenheid om rond te snuffelen en uw slag te slaan op de boekenmarkt! Na afloop van de filmvertoning kunt u napraten onder het genot van een drankje. Tip: Noteer de data nu meteen in uw agenda!*



**VRIJDAG 8 NOVEMBER 2024, 20.00 UUR**

## **CYRANO**

De eerste film in het seizoen is een klassiek romantisch drama in een recente (kostuum)versie uit 2021. Cyrano meent dat hij vanwege zijn uiterlijk nooit het hart zal veroveren van Roxanne, die verliefd is op de knappe Christian en ook nog uitgehuwelijkt dreigt te worden aan de pompeuze graaf De Guiche vanwege financiële problemen. Zal de ware liefde overwinnen? Hoe geef je 'handen en voeten' aan de liefde en gevoelens die je koestert? Cyrano maakt duidelijk dat het in een relatie gaat om de juiste taal en innerlijke rijkdom!



**VRIJDAG 10 JANUARI 2025, 20.00 UUR**

## **LIVING**

Mr. Williams is het prototype van de traditionele oorlogse, Britse ambtenaar die zijn leven slijt als leidinggevende op een afdeling van de gemeente Londen, waar



men er een gewoonte van maakt om lastige dossiers op de stapel te laten liggen of door te schuiven naar een andere afdeling. Zijn bestaan neemt een bijzondere wending als hij te horen krijgt dat hij ernstig ziek is en niet meer lang te leven heeft. Een jonge medewerkster brengt hem tot het inzicht dat hij tot dusverre heeft geleefd als een zombie en dan vindt hij de energie om goed te maken wat hij tot dusverre heeft nagelaten. Zo ontdekt hij wat werkelijk van belang is in het leven en kan hij daaraan alsnog 'handen en voeten' geven!



**VRIJDAG 7 FEBRUARI 2025, 20.00 UUR**  
**A PLEIN TEMPS**

'De marathon van elke dag in de hel van het forenzenbestaan' zo karakteriseert *Trouw*-recensent Ronald Rovers het leven van Julie, een alleenstaande moeder van twee kinderen in een voorstad van Parijs. Het is een wereld die je de adem beneemt door de drukte van de metropool, de problemen op het werk, de nalatigheid van de ex-partner bij de betalingen en de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Hoe blijf je onder die omstandigheden op de been? De film biedt weliswaar hoop, maar de kijker beseft dat velen als Julie worden opgejaagd in een race die nauwelijks te winnen is



**VRIJDAG 7 MAART 2025, 20.00 UUR**

## **THE QUIET GIRL**

Ieder van ons weet van het belang van een liefdevolle jeugd voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. De film 'The quiet girl' brengt ons naar het begin van de jaren '80 op het Ierse platteland, waar de negenjarige Caít door zwijgen tracht te overleven in een groot gezin met een alcoholische vader en een uitgeputte, zwangere moeder. Voor de zomer wordt zij overgedragen aan de zorg van de kinderloze tante Eibhlin en oom Seán, waar ze door de toegewijde zorg van haar tante langzaam opbloeit. Maar ook daar spelen emoties die gaandeweg duidelijk worden. In wat voor omgeving kunnen kinderen volledig tot hun recht komen?



## SCHUD HET STOF AF

Vier avonden over moderne bijbeluitleg door Theo Legters met als thema 'Op zoek naar de historische Jezus'. Er wordt veel gespeculeerd over de hoofdpersoon uit de Apostolische Geschriften. De evangeliën, die geschreven zijn vele jaren later geven weinig informatie. Toch blijkt bij nader onderzoek van teksten uit de eerste eeuwen én uit evangeliën die de bijbel niet hebben gehaald, dat er – zij het mondjesmaat – meer te vinden is over zijn doen en laten. Voor iedereen die zich op een andere manier wil verdiepen in de bijbelverhalen en daarover met elkaar in gesprek wil gaan. *Data: Woensdag 6, 20 november en 15, 29 januari, 20.00 uur, Ringvaartkerk. Opgave: [taakgroepvrt@ringvaartkerk.nl](mailto:taakgroepvrt@ringvaartkerk.nl)*

## GELOOFSOPVOEDING

Dit seizoen willen we ook vier keer met verschillende groepen met elkaar nadenken over (geloofs)opvoeding. De eerste keer is op zondag 13 oktober na de dienst en is bedoeld voor de ouders van kinderen tot en met 5 jaar. Daarna volgen ouders van lagere school kinderen, van pubers en grootouders. Er komen in het najaar persoonlijke uitnodigingen, maar hou ook de Over en Weer in de gaten! *Info: Anne Marck, [fammarck@hotmail.com](mailto:fammarck@hotmail.com), 0637449319.*

## #DURFTETUINIEREN

De volkstuin van Ruud Vaarties is een paradijs aan de rand van het Hitlandbos. Met mooie bloemen en planten en onbespoten groente en fruit. Een groep enthousiaste mensen komt regelmatig bij elkaar om samen met Ruud de tuin te onderhouden. Behalve groente, fruit en bloemen in de volle grond wordt er ook e.e.a. geteeld in de kas. Naast werken is koffiedrinken erg belangrijk. *Wil je ook meehelpen?*

*Neem dan contact op met Ruud Vaarties, 0180-314472.*

*Gratis zaad  
voor wilde bloemen  
tijdens het kerkcafé!  
Om een extra  
stoeptegels uit uw  
tuin te halen!*





## PELGRIMAGE NAAR DE ABDIJ VAN POSTEL

Zaterdag 29 en zondag 30 maart bezoeken we de Abdij van Postel. Voor iedereen die wil meemaken hoe geloof in een kloostergemeenschap handen en voeten krijgt. Voor iedereen die met anderen wil delen hoe haar of zijn geloof handen en voeten krijgt. Voor iedereen die op pad wil gaan, wil vieren, kruiden wil verkennen, kennis wil maken met kloosterproducten.

Kosten € 91,- Jongeren t/m 25 jaar betalen € 50,- Inbegrepen: alle maaltijden in de abdij (vier-uurtje, avondbrood, ontbijt, warme lunch), koffie en thee. Niet inbegrepen: vervoer, lunch/koffie dag van aankomst.

Meld je aan via [taakgroepvpt@ringvaartkerk.nl](mailto:taakgroepvpt@ringvaartkerk.nl).



### Voorlopig programma

29 maart om 10.00 uur vertrekken we per auto vanaf de kerk (kosten delen). Na aankomst lunchen we (meegebracht of voor eigen rekening). Aansluitend is er een wandeling waarna we inchecken in de abdij. Hier krijgen we een vier-uurtje (koffie/thee met wafel) en is er gelegenheid tot bezoek aan de winkel (brood, Postelbier, brokkelkaas, etherische producten) en kruidentuin. Om 18.00 uur vieren we vespers in de kerk, aansluitend: avondbrood. Het avondprogramma heeft als thema

'hoe geef je geloven handen en voeten'. Aansluitend is het tijd voor een biertje of iets anders in de recreatieruimte. 30 maart vieren we om 6.45 uur lauden in de kerk, gevolgd door het ontbijt. Om 10.00 uur is de eucharistieviering in de kerk met aansluitend een rondleiding door de abdij. Na de lunch vertrekken we weer naar huis.

Info over de abdij: [www.abdijpostel.be](http://www.abdijpostel.be)

Info over het programma: [aduijtdewilligen@gmail.com](mailto:aduijtdewilligen@gmail.com)

## PRAAT MEE: ZINZOEKERS

Druk en midden in het leven? Behoeftte om af en toe eens uit die denderende trein te stappen en door te praten over wat jullie leven waardevol maakt? Dan is zinzoekers wat voor jou. We gebruiken als aanleiding voor ons gesprek interviews van Fokke Obbema met bekende en minder bekende Nederlanders over wat het leven nu zin geeft. De eerste keer ontmoeten we elkaar op maandag 7 oktober van 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur in de Ringvaartkerk. Info: Anne Marck, [fammarck@hotmail.com](mailto:fammarck@hotmail.com), 0637449319.

## NIEUW ZICHT OP JE WOON-OMGEVING

### Dorpswandeling

Een wandeling die u een verrassend ander beeld geeft van de geschiedenis van Nieuwerkerk. Johan Knoester neemt u op vrijdag 11 april 2025 mee en vertelt interessante details en smeùige feitjes. We starten om 10.30 uur in de Ringvaartkerk bij de koffieochtend. Om 11.00 uur lopen we, gesterkt door koek en zopie, richting oude dorp. De wandeling duurt ca. anderhalf uur. Opgave niet nodig.

Info: Johan Knoester, [johanknoester1@gmail.com](mailto:johanknoester1@gmail.com)

0180-315896 of 06-22869409.



## MEDITATIEMOMENT

Ook even adempauze nodig? Ook dit seizoen komen we een keer in de maand bij elkaar voor een meditatiemoment. We beginnen, na een lied, met een korte concentratieoefening om even te 'landen', en luisteren naar een Bijbeltekst voor komende zondag. Die woorden laten we in stilte in ons doordringen. We sluiten weer af met een lied.

*Info: ds. Laura Nagelkerke: [predikant@ringvaartkerk.nl](mailto:predikant@ringvaartkerk.nl)*

*Data: donderdag 12 september, 17 oktober, 21 november, 16 januari, 20 februari, 24 april, 15 mei. Van 19.30-20.00 uur.*

## JONGERENGESPREKSGROEP

Ben jij middelbare scholier en onder de 18? Dan is er ook dit seizoen voor jou weer de jongerengespreksgroep in de Ringvaartkerk. Even niet 'snappen en appen', maar een klein uurtje met elkaar doorpraten over wat jou echt bezighoudt o.l.v. ds. Laura Nagelkerke. *Data: woensdag 18 en 25 september, 2 oktober, 29 januari, 5 en 12 februari.*

*Groep A (12 t/m 14 jaar): 19.00-20.00 uur.*

*Groep B (15 t/m 17 jaar): 20.15-21.15 uur.*

## 18 PLUSGROEP

Ben jij 18 plusser en hou je van een gesprek dat ff verder gaat? Wil jij ook de tijd nemen om tussen alle drukte door met elkaar bij dingen stil te staan? Op 11 september om 20.00 uur staat in de Ringvaartkerk de koffie en thee klaar. Dan maken we ook afspraken voor de rest van de avonden. We komen zo ongeveer een keer in de zes weken bij elkaar.

*Info: ds. Laura Nagelkerke: [predikant@ringvaartkerk.nl](mailto:predikant@ringvaartkerk.nl)*

## MIJMERWANDELING

Dit seizoen willen we een paar keer aan de wandel gaan naar plekken in onze eigen omgeving. Om tijd te hebben om elkaar te ontmoeten, te genieten van de natuur en van de stilte. We nodigen mensen van alle leeftijden van harte uit om in de benen te komen. We zorgen voor wat stof tot praten en mijmeren, voor een leuke opdracht onderweg voor de kinderen. Reken op een wandeling van ongeveer een uur. Neem wat water mee. Voor een kleine versnapering onderweg wordt gezorgd. Deelname is vrij, een kleine vrijwillige gift voor de onkosten wordt op prijs gesteld. *De eerste wandeling is op 20 oktober om 14.00 uur. We vertrekken op de parkeerplaats Nesselande (bij de volleybalvelden Nesse beach).*

*Info: ds. Laura Nagelkerke: [predikant@ringvaartkerk.nl](mailto:predikant@ringvaartkerk.nl)*



**De plek waar je jezelf mag zijn.  
De plek waar je alles mag delen.  
De plek waar je mag twijfelen.  
De plek waar je welkom bent.**

**De plek waar alle verhalen samenkomen. Dat is Alpha.**

Op de Alpha-bijeenkomsten ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

- *Eten*: Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Tijdens het eten heb je de tijd om nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen op te bouwen.
- *Inleiding*: Elke week wordt er een thema van het christelijke geloof behandeld zoals: Wie is Jezus?, Bidden: waarom en hoe?
- *Kleine groepen*: Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen en praat je door over het onderwerp van de avond. Je kunt dan al je vragen stellen en natuurlijk je mening delen.

Zin om bij te schuiven? Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend aan tafel gaan? Kom dan op 18 september naar de Ringvaartkerk.

Overige data: woensdag 25 september, 2, 9, 16, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en een weekend op 8 en 9 november en een afsluitavond op 29 november.

Kijk op [www.alphanieuwerkerk.nl](http://www.alphanieuwerkerk.nl) of neem contact op met Rien van Beuzekom, [alphanieuwerkerkadijssel@gmail.com](mailto:alphanieuwerkerkadijssel@gmail.com), 0180-314258.



Ringvaartkerk  
Ringvaartlaan 16  
Nieuwerkerk a/d IJssel

Enthousiast voor een van onze activiteiten? Opgeven is vaak niet nodig; kom gewoon langs en voel je welkom. Is opgave noodzakelijk mail naar [taakgroepvt@ringvaartkerk.nl](mailto:taakgroepvt@ringvaartkerk.nl).  
Bellen kan ook: 0180-399012.

## Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel

Kijk voor het actuele nieuws op:

[www.ringvaartkerk.nl](http://www.ringvaartkerk.nl)  
[www.geloofinnieuwerkerk.nu](http://www.geloofinnieuwerkerk.nu)